

THÀNH VINH HIỂN

John R. Clements

H. P. Danks, 1903

1. Thành vinh hiển, nơi sáng và thánh, Thành sang bốn mùa xuân nồng;
 2. Thành vinh hiển, nơi phước và thánh, Thành sang ở trời, vui kỳ
 3. Thành vinh hiển, quê của người thánh, Làm tinh những vàng xinh ngần;

Thành vinh hiển, ta có rõ không? Là nơi phỉ tình, vui lòng.
 Hào quang của Chân Chúa rõ soi, Thành xuân cõi trời, vui hoài.
 Thành vinh hiển, vô giá báu trân, Hằng vui vẻ tình muôn phần.

Vui vui thay, dầu ở nơi trần Ta vui luôn, dầu phải khổ
 Muôn thiên binh đàn hát vui vậy, Không chi vui bằng Chúa ở
 Ô Sa - lem, thành thánh nơi trời, Ta mong thay vào ở chỗ
 (1) Vui vui thay dầu ở nơi trần, Ta vui luôn dầu phải khổ

thân, Ta trông mãi kíp trải qua nơi này, Hết khổ nản, vào thiên thành.
 đây. Jê - sus sáng chói rõ thay thiên thành, Sống chỗ này thì yên lành.
 người, Ca khen Chúa, Đấng chủ người trên trời, Ở chỗ này lòng vui đời.
 thân kíp trải qua, qua nơi này, vào thiên thành.