

# 419 HỒN TA HẰNG KHEN CHÚA

Phỏng đặt theo Thi thiên 103

A. L. Skoog

*mf* *f* *p*

Hồn ta hằng khen Chúa, hồn ta hằng khen Chúa, Chớ quên các ân huệ

*mf* *f* *3*

Ngài. Tội người Chúa tha sạch rồi, Đau ốm Chúa cho mạnh lành, Hưởng ơn

*mf* *f*

hồng trường sanh. Đức khoan nhân rộng, dài, Chớ nên  
Chúa gia ân từ ái,

*f*

quên ân huệ Ngài: Hưởng phước mới chẳng thể đếm,  
Các thức ngon người hằng nếm,

Tuổi tác cứ phơi phơi xuân. Chúa chí thánh vốn có tâm từ mẫn,

## HỒN TA HẰNG KHEN CHÚA (Tiếp theo)

*f* Luôn ban ân phước quý báu xuống khắp chốn thế gian, Chậm giận, sẵn tha, *mf*

tuôn ra suối ân nhân từ lai láng. Mọi tội ác, Giê - hô - va chẳng chấp

*f* trách người, Dầu giận nhưng Thánh Chúa chẳng ghi nhớ hoài; Giê - hô - va không

chiếu lỗi người gia hình, Không khứng lấy ác trả ác theo nhân tình.

*f* *P rit.* Ngài chí nhơn; Trời dẫu cao, đức ái nhân Ngài nghìn trùng hơn; *f* Ô,

*cresc.* trông lên vùng không bát ngát bao la, kìa, Sông ái đức Chúa rộng so

# HỒN TA HẰNG KHEN CHÚA (Tiếp theo)

gấp mấy kia. Kìa, lòng nhân Chúa đối với kẻ kính sợ Ngài cao

lớn thay, Chúa ném ác ố khỏi chúng khác chi đông xa đoài.

Thật dường như Cha xót thương con mình, Hỡi Chúa  
 Như cha thương con

quí mến suốt nhưt sinh, Để ta nương  
 quí mến suốt nhưt sinh rày, nương

## HỒN TA HẰNG KHEN CHÚA (Tiếp theo)

cánh Ngài hết lòng, Phải, ta tôn kính danh Ngài thủy chung.

cánh hết lòng, Tôn kính Ngài thủy chung.

Hồn ta hằng khen Chúa, hồn ta hằng khen Chúa; Kẻ kính mến Chúa ắt

không lay chuyển, Chúa thương dắt đưa châu tuyền, Cả đến châu tuyền,

cháu chút phước ân vui hưởng, Chúng dâng thân, hồn kính mến Vua miên trường.