

AI ĐÓ KHOÁC BẠCH Y RỠ RÀNG

335

Dịch lời của Henry Alford, 1810-1871

J. B. Dykes, 1823-1876



1. Ai đó khoác bạch y rõ ràng, Nhân số dư vạn dư ngàn? Đây là
 2. Vui bấy, khúc Ha - lê - lu - gia Reo khắp thiên địa sơn hà! Muôn vàn
 3. Nơi bến Ca - na - an tái phùng, Ôi phút hoan lạc vô cùng! Nay được
 4. Chiên thánh bởi tội nhân chết thay, Mau đến đem hồng ân rày, Xin lựa



người thánh được cứu hân hoan, Nhóm trên đường chiếu hào quang; Mọi cơn
 cầm sắt rền tiếng vang xa, Báo trước giờ khai hoàn ca; Ngày kia
 gặp gỡ bạn thiết xưa kia, Dứt ngay tình cảnh chia lìa; Sáu xưa
 đây số vàng tuyển dân Ngài, Để cai trị cách quyền oai; Nguyên tia



tranh hùng nay đã mãn, Chết chóc, tội ô đà tan Hồng môn
 ôi, vật, dân thầy cả, Duy chỉ vì người tạo ra; Phàm ai
 châu lụy lau khó ráo, Nay hóa đẹp tươi dưỡng bao! Nghìn thu
 Hi vọng muôn nước tỏa, Dân khổ đây ước hồi gia, Điềm lạ



từ đây luôn luôn mở đấy, Rước quân đại thắng vui vầy.
 ngày nay đau thương vương vấn, Thưởng ban ngày ấy muôn phần.
 cùng nhau hân hoan nơi đấy, Trẻ cô, vợ góa vui vầy.
 dự ngôn mong cho mau tới, Tới mau, Hoàng tử muôn đời. A - MEN.

