

## ÂN HỒNG, CỨU ÂN

302

Dịch lời của Julia H. Johnston, 1911

Daniel B. Towner, 1910

1. Ôi, lạ thay ân trạch của Chúa khoan hồng! Tràn ngập trên cả lòng  
 2. Ôi tội khiên, thất vọng như sóng tê người, Cuồn cuộn ngăm đe dim  
 3. Ôi, tội ô đen đậm trông rõ muôn ngàn, Dùng gì mong rửa lòng  
 4. Ô, lạ thay ân Ngài sông biển khôn tày! Người nào tin chắc nhận

đây tội đen tối, Nơi đời Gô - gô - tha tuôn xuống rờng rờng,  
 hồn mình trong biển; Nhưng thật không sao thuật cho hết ơn trời,  
 đây tội ác ấy? Kia kia, xem sông hồng, ơn cứu tuôn tràn,  
 được hồng ân ấy; Ai thật tâm hy vọng mong thấy mặt Ngài,

*Diệp khúc:*  
 Là nguồn do huyết Chiên Con xưa trào sôi.  
 Đem tôi nường nấu nơi thập tự bình yên. Ân hồng! Cứu  
 Liền sạch hơn tuyết trong tâm anh từ đây. Ân sâu, ân hồng! Cứu ân, cứu  
 Còn chờ chi, hãy tiếp ơn Ngài từ đây.

ân! Thiên ân buông tha biết bao tội lỗi tôi; Ân hồng!  
 ân! Ân sâu, ân hồng!

Cứu ân! Thiên ân bao quát, khóa lấp căn tội tôi. A - MEN.  
 Cứu ân, cứu ân!