

## YÊN CHĂNG, ÊM CHĂNG ?

276

Dịch lời của Edward H. Bickersteth, 1825-1906

George T. Caldbeck, 1851-1912

1. Yên chăng, êm chăng trong ác thế tối tăm nay? Lòng  
 2. Yên chăng, êm chăng trong lúc vất vả bâng khuâng? Làm  
 3. Yên chăng, êm chăng khi bão tố, lúc đau thương? Ngực  
 4. Yên chăng, êm chăng khi cách khuất kẻ yêu thương? Nhờ  
 5. Yên chăng, êm chăng u ám bấy cảnh tương lai? Lòng  
 6. Yên chăng, êm chăng sự chết phủ khắp ta nay? Giê -  
 7. Yên thay, êm thay tranh chiến sắp dứt nay mai, Ngài

do huyết báu ứng đáp ngay, Yên ninh hoài!  
 theo ý Chúa, Đấng chí nhân, Yên bội phần!  
 Giê - sus ấy chỗ ta nương, Yên ninh thường!  
 Giê - sus giữ cho đôi đường, Yên lạ dường!  
 duy biết có Chúa trên ngai, Yên vui hoài!  
 sus thắng, sức nó tan ngay, Yên vui rày!  
 kêu ta đến nơi lạc đài, Yên ninh hoài! A - MEN.