

NỀN HỘI THÁNH TRÊN BÀN THẠCH KIÊN CỐ

145

Dịch lời của Carl Doving, 1909

Ludvig M. Lindeman, 1840



1. Nền Hội Thánh trên Bàn thạch kiên cố, Dù cho có khi lâu chuông sập
 2. Đền thờ bởi tay người ta xây cất, Thần cao khiết trên trời không nự
 3. Đền là chúng ta lập nguyên đá sống, Làm nơi trú cư Ngài trên dương
 4. Đền này chúng ta hiện xây trên đất, Là nơi nhóm nhau ngợi khen, phụng
 5. Này hồ báp - têm dạy ta nên biết, Một qui tắc Christ truyền nên tuân



rồi; Mọi hình thức tuy đều bị xiêu đổ, Mà chuông vẫn vang rền luôn
 vào; Đền Ngài tối linh tuyệt vô trên đất, Đền hoa mỹ, nhân tạo so
 trần; Ngài chuộc chúng ta bằng huyết bi thống, Làm con kế nghiệp thừa hưởng
 thờ, Là nhà Chúa ưa vào ra duy nhất, Ngài vui bé nâng bầy con
 hành; Kia, tòa giảng phô bày Christ dâng huyết, Bàn tiệc thánh liên hiệp ta



khuyến mời. Những ai già nua, thanh niên, nhi đồng, Lòng đang đón đau khiếp
 kịp nào. Cả khung trời không bao dung được Ngài, Lạ thay Chúa thích ở
 linh phần. Nếu hai người chung nhân danh Giê - sus, Ngài tất giảng lâm với
 đại khờ. Biết bao điều hay ta nghe nơi này, Là nơi kết ước Chúa
 một nhành. Ở đây là nơi cao rao Tin Lành, Ngày qua bữa nay mai



kinh, phập phồng, Nóng nảy mong được nghỉ yên vô cùng.
 trong nhân loại, Để cất một đền ở thân đây hoại.
 ơn Thiên Phụ, Lấy ái tâm làm chiếc khiên hộ phù.
 ta sum vầy, Khiến chúng ta thừa hưởng phước cao dày.
 Christ chân thành, Phải Chúa ta đây hiển vinh thiên thành. A - MEN.