

XA XA TRÊN NGỌN NÚI

123

Dịch lời của J. S. B. Monsell, 1863

Thomas Hastings, 1784-1872



1. Xa xa trên ngọn núi miền đông kìa, Dương quang chói lói muôn nghìn
 2. Christ ôi, tôi từng thảng đợi năm chờ, Trông mong Chúa suốt đêm năm
 3. Nay mai đây Ngài cứu chuộc vẹn toàn, Sao mai đã ló, đêm hầu
 4. Tôi đang kêu đèn sáng rực lên hoài, Nghe theo Chúa, tránh xa đường



tia. Tâm linh ơi, bưng mắt vùng dậy nhìn, Vui ca xướng, thức canh, cầu
 mơ. Nơi nhân gian thật ảm đạm kinh hoàng, Tôi không thể ngắm xem thần
 tan. Cho tôi đây dầu ở địa vị nào, Luôn trông Chúa tái lâm từ
 sai. Không trung mong Jê - sus phục lâm liền, Đưa lên nước Chúa vui bình



xin. Jê - sus người kìa, Khởi tái lâm trên đường diêu vinh. Jê - sus
 quang. Ôi Jê - sus Christ, Chúa sẽ quang lâm khi nào đây? Ôi Jê -
 cao. Ôi Jê - sus Christ, Đất hứa vinh quang do Ngài ban. Ôi Jê -
 yên. Tâm tôi đương nguyên; Hỡi Chúa, xin mau mau phục lâm! Tâm tôi



người kìa, Khởi tái lâm trên đường diêu vinh.
 sus Christ, Chúa sẽ quang lâm khi nào đây?
 sus Christ, Đất hứa vinh quang do Ngài ban.
 đương nguyên: Hỡi Chúa, xin mau mau phục lâm! A - MEN.

